

Een leuk voorstel.....

Net als elke andere particuliere open tuin moet ook het **Pinetum de Belten** in Vorden de vraag onder ogen zien hoe verder te gaan als straks het klimmen der jaren zich laat voelen, niet zonder meer mag worden uitgegaan van de continuïteit van het beheer en ook vrijwilligers het laten afweten.

Tegelijk snakken tallozen in ons overvolle land naar een plekje waar zij helemaal tot zich zelf kunnen komen, ver van alle gedoe, rustig, van alle gemakken voorzien en waar zij hun groene hobby kunnen uitleven en hun energie kwijt kunnen raken in het beheer van een groene wereld.

Sinds kort beschikt het **Pinetum de Belten** over een in de bossen verstopt vakantiehuis, 250 meter van het pinetum, met vrij uitzicht over de weilanden richting de Wildenborch.

Het huis omvat één dubbele slaapkamer, twee kleine slaapkamers (met stapelbed), een grote zitkamer met open haard, een moderne keuken, een douche- badkamer en centrale verwarming met vloerverwarming.

Het pinetum biedt dit huis gedurende meerdere periodes van twee of drie weken in de maanden april-oktober aan energieke gegadigden (met groene vingers) die in het pinetum als vrijwilliger willen meedraaien.

Wie hier oren naar heeft moet contact opnemen met de heer R. Feith, 0575 556262 of per e-mail rhijnvis@icloud.com